

Mehmet Başata:

"Erkeğin bakış açısı daha çabuk değişiyor."

Red & White'in üç ortağından biri olan Mehmet Başata, erkeklerin tabuları yıkarken yaptıkları ilk hamlenin manikür-pedikür olduğunu söylüyor. Cilt bakımı hemen peşi sıra gelmiş. "Bir 10 yılı var" diyor "erkeklerden bu talepleri net olarak almaya başladık." Son 5 yıldır da talep giderek artmış. Kuaför salonundaki hizmet alanını da talep doğrultusunda değiştirip genişletmişler. Bayan müşterileriyle kıyasladıklarında, erkekler daha bilinci buluyorlar. Bir bayan karar vermekte zorlanırken, erkekler daha kararlı fakat tutucu oluyor, alışık oldukları şeylerden kolay kolay vazgeçemiyorlarmış.

Mehmet Başata, artık gençlerin de el-ayak bakımı ve sıvıcelerden kurtulmak için cilt bakımı yaptırdığını söylüyor. Bir saptaması da şu: "İstanbul'da 100 kişiye, Ankara'da 30 kişidir."



Red & White'tan parlayarak çıkmak için:

Manikür	11 milyon
Pedikür	12,5 milyon
Saç kesimi, şekillendirme ve yıkama	16 milyon
Sakal	9 milyon
Cilt bakımı	50-60 milyon
Parafinli el bakımı	11 milyon
Parafinli ayak bakımı	12,5 milyon
Masaj	11 milyon

Doç. Dr. Ali Çağlar Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Sosyolog Gözüyle

"İçindeki feminen yanı keşfet" dürtüsü



İnce zevkleri olan kentli kesimi

Peki niye böyle bir şey ortaya çıktı? Takdir edersiniz ki sosyal olayları, durumları tek bir faktöre indirgeyerek açıklamak olanaklı değildir. Haliyle metroseksüalite de böyledir. Ancak tetikleyici önemli unsurlar hakkında bir açıklama yapabiliriz. Kanımca bu kişilik tipi ve yaşam tarzının yaratılmış olmasında öncelikle, kozmetik sanayi, diyet, moda vb. sektörlerin çok önemli bir katkısı var. Nasıl ki, "her eve bir televizyon", mutfak da dahil "her odaya bir televizyon"a, "bir telefon", "her odaya bir telefon"a sonra da "her bireye bir telefon"a dönüştüyse; "böyle bir yaşam stili neden sadece kadınlara özgü olarak kalsın, pazar erkek cinsini de kapsar duruma getirelim" düşüncesi çok önemli bir rol oynadı. Özellikle de dünyada gittikçe artan yoksullaşma

oranı, lüks harcamalar olarak nitelenen b sektörlerin pazar payını oldukça düşürmüştük. Söz konusu sektörler doğal olarak kence pazarlarını yaratacaklardı. En uygun hedef kitlesi de para sorunu olmayan, taşralıya kıyasla 'ayıp günah'ı daha az, esnek, toleranslı, estetik kaygıları ve ince zevkleri olan bu kentli kesimdir.

erkeklik, kıldan ve kaba kuvvetten ibaret değil

Bu oluşumda etkili olduğunu düşündüğüm bir diğer faktör de diyalektik süreç ile oluştu. Yan bir etki-tepki meselesi. Hepimiz biliyoruz ki, son 20-30 yılda tüm ülkelerde hem içsel hem de dışsal çok önemli nüfus-göç hareketleri oldu. Metropol kentler gittikçe daha kozmopolitan yaşam tarzlarına sahip oldular. Özellikle çevreden

"Metroseksüalite", kavram olarak ilk kez 1994 yılında Mark Simpson tarafından ortaya atıldı. Yeni bir oluşumu, bir kişilik tipini tanımlamaktaydı. Kimdi bu tip? Para sorunu olmayan, bakımlı, kendine özgü diyetler uygulayan, eğilim, istem ve hobilerini rahatça sergileyen, gerçekleştiren, başkalarını da sevmekle beraber en çok kendini beğenen, seven, mahremiyetine (privacy) düşkün, kent kültürüne sahip bir kişilik tipi... Her ne kadar erkek cinsi için kullanılıyor olsa da bence bu, bir cinsle ait olmaktan öte bir durumdur ve pekâlâ böyle kadınlara da rastlamak olanaklıdır. Örneğin, Türkiye'de Gönül Yazar ya da Aysel Gürel bu grup içinde değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunu, erkek ya da kadın temelinde ayırtmak yerine, yeni bir tarz olarak algılamak ve değerlendirmek bana sosyolojik olarak daha uygun geliyor.

merkeze gelmiş olanların 'kaba erkeksi davranışları', 'maçoluk', 'bıyık', 'erkekligi sertlikle özdeşleştiren anlayışlar' vb. kişilik-yaşam tarzı, kendi karşını 'metroseksüalite' olarak yaşanır kıldı. Erkeklikle ilişkilendirilen 'sertlik', 'delikanlılık' yerini, 'içindeki feminen yanı keşfe' bıraktı. Özetle, kente ait olmayana kentsel bir tepki ile karşılık verildi. Erkekliğin kıl, kaba kuvvet ve sertlikle sınırlı olmadığı gösterilerek, varolan kentli kimlik yüceltilmeye ve hatta aşınlaştırılmaya çalışıldı ve çalışılıyor da...

kendini esirleştirme riski var mı acaba?

Kuşkusuz farklı açılardan pozitiflikler taşıyor olmakla birlikte, tekil birey yaşamı açısından bence orta ve uzun vadede önemli olumsuzluklar söz konusu olacaktır. Bir kez, bu yaşam ve kişilik tarzı zorunlu olarak kendi toplumunda hep bir azınlık durumunda olacaktır. İkincisi, bu tarzı benimsemiş olan insanlar, ekonomik kaygılar olmadığı için, enerjilerini çoğunlukla bu yaşam tarzına ve onu geliştirmeye harcayacaklardır. Bu ise, zaman içinde farkında olunmadan, onların kendi kendilerini esirleştirmelerine yol açacaktır. Çünkü her biri kendine özgü günlük bazda bir program-uyulması gereken kurallar, yapılması gereken işler dizini oluşturacaktır. Kafasında, olması gerektiğini düşündüğü biçime erişmek için de bu kurallar, bir süre sonra o bireyin yaşamını kendi içine hapseder. Çünkü o farklıdır, sokaktaki gibi bağırarak konuşamaz, kokmaması gerekir, onun için her sabah ve akşam duş almalıdır, estetik kaygı dolayısıyla teninden giysisine kadar özenli olmak zorundadır vb.

Sakın yanlış anlaşılmasın. Bunların iyi ya da kötü şeyler olduğu konusunda bir yargı belirtmiyorum. Şimdiki haliyle özgürce davranmak gibi görünen bu tarzın bir süre sonra katı kurallarından dolayı bireyi esirleştirebilme riskinin olduğunu söylemek istiyorum. Ama yine de özgür bireye inanmak gerekiyor ve kişi, başkasını rahatsız etmediği, haklarını çiğnemediği sürece kendi benimsediği tarzda yaşayabilmelidir. Metroseksüalite de bireysel özgürlük çerçevesinde değerlendirilmelidir.



BAHÇE DEKORASYONU



OTOMATİK SULAMA
GÜNEŞ ENERJİLİ LAMBALAR
AĞSAP PERGÖLE
SÜS HAVUZU
ŞELE

AMERICAN
Home&Gardens

Bahçe Dekorasyonu

İncek yolu No:225 Kızılcaşar girişi Tel:499 34 10-11